

Verslag Lourdesreis dag 5 – woensdag 29 april 2026

Vandaag begonnen we de dag met de Internationale eucharistieviering in de Pius X-Basiliek. Dat is een viering waar vele nationaliteiten samenkomen. Sommige delen van deze viering worden dan ook in verschillende talen gesproken of gezongen. Er was een groot koor waar veel Nederlandse pelgrims in deelnamen. Kardinaal Eijk was de voorganger in de viering. Het was een mooie viering. Tonny en Henriëtte mochten ondersteunen bij het uitreiken van de communie. Ze vonden het heel bijzonder om dit te mogen doen.



Na de middag om 14:00 uur hadden we de handoplegging in de Kapel St. Frai. Het was een viering voor onze groep waarbij Luc bij ieder van ons die dat wilde de handoplegging deed. Omdat het zo'n intiem moment is waarbij de nodige emoties kunnen ontstaan zijn er geen foto's van gemaakt, maar het was heel mooi. Voor onze vieringen hebben we een koortje samengesteld waarvan vrijdag een groepsfoto volgt.



Na het avondeten hadden we om 20:30 uur de kleine kruisweg by night. Normaal doen we dit altijd overdag. Het is dan altijd druk met andere groepen waardoor je geregeld moet wachten en geluidsoverlast hebt. Daarom werd er dit keer gekozen om het 's avonds te doen. Alle pelgrims kregen een kaarsje en Luc kreeg ter ondersteuning een neklampje zodat hij de tekst goed kon lezen. We waren alleen met onze groep wat heel bijzonder voelde. We hadden alle rust en ruimte om de kruisweg te lopen.



Na de kruisweg hebben we gezamenlijk de Lourdeskaars die we vanuit Boxmeer hadden meegenomen aangestoken. Janny van Kleef mocht samen met Letty Jansen de kaars aansteken. We hebben nog een gebed gebeden en een liedje gezongen. Morgen even kijken of de kaars nog brandt.

